

March: TimeTravel Month

Zondag 3/3:

Vandaag gaan we nog niet zo ver terug in de tijd. We gaan terug naar 2008 wanneer Michael Phelps 8 gouden medailles won op de Olympische Zomerspelen van Peking. Meer info vinden jullie op de brief op de site! 😊



Zondag 31/3:

De laatste zondag van deze maand gaan we reizen naar de tijd waarin de Vikings Groot-Brittannië veroverden. We gaan terug tot het jaar 793 waarin het Viking tijdperk begon en ze geleidelijk aan Groot-Brittannië en de rest van Europa overnamen!



Zondag 10/3:

Vandaag reizen we terug naar de tijd waarin de Inca's/Maya's en Azteceen over Zuid-Amerika heersten. Wil jij samen met ons gaan zoeken naar de verloren tempel en the golden city? Kom dan zeker deze zondag af!



Zondag 24/3:

Hebben jullie ooit al gehoord van de Romeinen? Wel misschien gaat onze reis naar Anno 80 ons wel wat tonen van het grote Colloseum dat dan voltooid werd dat jaar door keizer Titus!



Zondag 17/3:

Deze zondag reizen we terug in de tijd tot waar prijsuitreikingen nog cool waren en is het Vriendjesdag! Neem jij al je vriendjes mee naar deze supercoole dag waarbij wij de ChiWa's zullen uitreiken. De beste prijzenuitreiking van alle chiro's. Wil jij bewijzen dat jouw groep de beste is, kom dit dan zeker doen op deze zondag!

