

Hallo daar!

Een nieuw chirojaar is begonnen en het is dus tijd om even je kleerkast in te duiken! Puilt ze ook uit van te kleine chirokieren? En heb je net nood aan een nieuwe broek, trui, hemd of t-shirt? Wel, dan hebben wij voor jullie dé oplossing!

Onze **tweedehandswinkel** in chirokledij!!

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Heb je kleren die niet meer passen, breng die dan mee naar de Chiro en bepaal er een prijsje voor. Wanneer jouw kleren doorverkocht worden, krijg jij dat geld en je helpt iemand die de volle pot van een chiro-uniform iets te hoog vindt.

Ben je daarentegen op zoek naar **iets nieuws**? Je kan bij ons terecht voor 14u en na 18u op zondag om onze nieuwe Chiro Waarschoot T- shirt te kopen voor € 10. Bij aankoop van meerdere t-shirts, vanaf de tweede t-shirt € 8. Er zijn ook kousen verkrijgbaar in de kleur van je afdeling voor € 4. (de kleuren per groep: Pinkels=paars, Speelclub=geel, Rakwi=groen, Tito=rood, Ketj=blauw, Aspi= oranje)

Andere chirokledij (hemd, trui, broek, rok...)en ook knutselmateriaal kan je vinden in De Banier, Huis a/d Waterkant, Hoefslagstraatje 1, Gent. Dit is een zijstraatje van de Lange Munt.

Het uniform is verplicht vanaf de Rakwi's. Dus wij verwachten dat iedereen vanaf de Rakwi's iedere zondag in uniform (chirobroek of-rok en de T-shirt) op de Chiro verschijnt! Vergeet ook jullie fluovestjes niet!

Tot chiro! Het kledijteam

